

Aan alle ouders van de St. Michaëlschool en de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Groningen, 23 december 2014

Beste ouders,

De belangstelling voor de St. Michaëlschool is de laatste jaren zodanig gegroeid dat er een dependance kan worden geopend. Dat gaat gebeuren na de kerstvakantie. In dit bericht maken we de naam van de dependance aan jullie bekend en we lichten hem toe.

Zoals velen al weten hebben we als schoolbestuur van de gemeente de beschikking gekregen over een schoolgebouw aan de Star Numanstraat 52. Het gebouw dateert uit 1951 en is na de herfstvakantie leeg gekomen. Een deel is inmiddels opgeknapt, ingericht en klaar voor gebruik. Er komen vanaf januari twee groepen in, en per jaar zal daar een nieuwe groep bij komen zodat er uiteindelijk een volledige basisschool is. Beide locaties hebben als directeur Arianne Wijninga.

Op 16 december jl. is, na lang beraad, in het KOC-bestuur besloten dat de dependance zoals bij katholieke scholen gebruikelijk, genoemd wordt naar een voorbeeldfiguur uit de katholieke traditie, een inspiratiebron, een heilige. De dependance zal heten:

**St. Franciscus,
dependance van de St. Michaëlschool**

Een eigennaam voor een dependance is niet heel gebruikelijk. KOC kiest er wel voor omdat een naam het begin is van een verhaal over identiteit, en dus een kans is om een levensbeschouwelijk fundament te leggen voor de schoolgemeenschap die zich daar vormt, en om een actuele christelijke inspiratiebron onder ieders aandacht te brengen. Bovendien, en dat is wat praktischer, een eigennaam voorkomt dat we de dependance straks aanduiden met een straatnaam, en de hoofdlocatie St. Michaëlschool van de weeromstuit ook. Formeel-juridisch is en blijft er één school, de St. Michaëlschool, met een hoofdlocatie en een 'dislocatie'. Ook onderwijskundig en in identiteit blijft het één school. In de dagelijkse praktijk fietsen we echter heen en weer tussen de St. Michaëlschool en de St. Franciscus.

Waarom St. Franciscus? In de eerste plaats omdat hij talenten had en de behoefte van de wereld aanvoelde. Waar zijn talenten en de behoefte van de wereld elkaar kruisten vond hij een roeping (zo zei Aristoteles het al), en in navolging van Jezus Christus leefde hij daarnaar. Daarin blijft hij een aansprekend voorbeeld. Zijn roeping was om de waarden in de samenleving en de kerk van zijn tijd te herstellen, en hij koos een houding die daarbij paste: dienstbaar, tolerant, geweldloos, onbaatzuchtig. Op Wikipedia staat het zo: "Franciscus was de belichaming van een nieuw persoonlijk gekleurd soort vroomheid binnen het Christendom, waarbij de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven en talenten van grote betekenis waren. Tegelijk hechtte hij grote waarde aan het behoren tot een groep gelijkgezinde gezellen, een broederschap, waarin men in elkaars noden en behoeften

kan voorzien.” Franciscus voelde zich verder verbonden met de levende natuur en had oog voor de planten- en dierenwereld. Hij stond, zouden we nu kunnen zeggen, voor *people, planet, profit*, waarbij het economische net als in deze hedendaagse strijdkreet op de laatste plaats komt. De actualiteit van St. Franciscus is ook goed begrepen door bisschop Jorge Bergoglio die sinds 2013 paus Franciscus is, en naar dezelfde waarden leeft. St. Franciscus, tenslotte, was de naam van de KOC-school die van 1939 tot 1994 aan de Vinkenstraat stond, vlakbij onze dependance. De naam “St. Franciscus, dependance van de St. Michaëlschool” betekent dus ook dat de dependance de erfgenaam is van de voormalige St. Franciscusschool, en bij aanvang al historie heeft.

In januari krijgt de dependance een naambord bij de voordeur, en wordt “St. Franciscus, dependance van de St. Michaëlschool” in grote letters achter de ramen geplakt. De ingebruikname gaat geruisloos, alle aandacht is voor de kinderen die in een nieuwe wereld stappen. Bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 volgt een officiële opening waarbij de naam in metalen letters op de gevels komt, in dezelfde stijl als op de St. Michaëlschool.

Er is uitgebreid en levendig over de naam gediscussieerd met de meest betrokken ouders en teamleden. Er zijn adviezen ingewonnen, argumenten aangedragen, alternatieven voorgesteld. Op deze plaats: dank aan ieder die heeft meegedacht en daarmee heeft bijgedragen aan eigenheid en identiteit van onze schoolgemeenschappen.

Tenslotte nog de vermelding van de adres- en contactgegevens:
St. Franciscus, dependance van de St. Michaëlschool
Star Numanstraat 52
9714 JS Groningen
050-3125282
info@sint-michael.nl
www.sint-michael.nl

Vanuit het bestuur wensen we alle ouders een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Katholieke Onderwijs Centrale te Groningen,



L. Lestestuiver-Teune
Secretaris

